

3-DAAGSE Maria helpt!

22,23 EN 24 NOVEMBER 2013



Marian, 57 jaar

Het helen van een verwond zielstuk

Ik voelde een verloren en verwond zielstukje om me heen; een oude zielenwond, maar ik kon niet zien waar de wortel lag.¹ Ik had er vertrouwen in dat ik tijdens dit weekend de oude zielenwond kon gaan helen. Gelukkig had ik al ervaring met het opstellingenwerk, maar daarbij zat toen geen stemwerk. Ik vond het stemwerk erg sterk: de kracht in de stem tonen. *We kunnen onze stem gebruiken om ruimte te maken, zodat de energie kan gaan stromen.*

Maar dit ging niet zo makkelijk. Ik vond het moeilijk om mijn boosheid de ruimte te geven. Ik bracht het geluid in mij met met kracht naar buiten. Dat was spannend. Ik was van te voren bang dat ik de boel zou gaan vernielen of te uiten op personen, want mijn woede was intens! Maar dit gebeurde niet en ik voelde dat het hierna van binnen weer ging stromen. Zeer krachtig was dit.

De energie van de groep heeft ervoor gezorgd dat ik mijn oude pijn kon loslaten. Er waren veel bewuste en onbewuste weerspiegelingen in de groep. Het zien van de opstellingen van anderen, hielp me ook om los te laten.

Ik voel me nu innerlijk bevrijd van een oude wond. Er is helderheid, rust en kracht om het leven te ontvangen zoals het echt is, gekomen. En zelfs zie/voel ik de schittering van mijn innerlijke diamant. De diamant schittert van schoonheid, puurheid en eenheid.

Nu ik deze drie dagen heb gedaan en me zo goed voel, voelt het wel alsof er steeds weer een andere, nieuwe uitdaging zal zijn. Uitdagingen die ik kan aangrijpen om mijn zelfhelend vermogen te activeren en zo weer contact leer maken met mijn gezonde deel.

Ik raad 1frissewind aan voor iedereen die bereid is zichzelf te bevrijden van innerlijke pijnen. (Pijnen die je hebt opgedaan in dit leven of vorige incarnatiepijnen.) Ook voor mensen die nog verstrikt zitten in de emoties van hun familieweb.

Dank je voor de aanreiking in mijn reis naar eenheid in mezelf. Ik heb genoten.

liefs, Marian

¹ Note Kitty: Marian maakt innerlijke zielenreizen. Zeer bijzonder. Deze beschrijving komt ook voort uit één van deze zeer levendige visualisaties. Na dit weekend voerde ze nog een innerlijke zielenreis en nu zag zes dat de wond geheeld was.

